

100

JAAR **proteion**

1940-1944: Bommen op sanatorium

Onderduikers

Tijdens de oorlogsjaren biedt Sanatorium Hornerheide plek aan onderduikers. Zij zijn vaak onopvallend – en onder een schuilnaam – aan het werk. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. De Duitsers zien het sanatorium – vanwege de besmettelijkheid van tuberculose - als een gevaarlijke plek, waardoor onderduikers zich relatief veilig wanen.

Luchtaanval

Op zaterdag 28 oktober 1944 vindt er een luchtaanval plaats op het sanatorium. Maar liefst 17 bommen worden gedropt op het oostelijke gedeelte van het gebouwencomplex. Ook wordt voortdurend vanuit de bommenwerpers met boordwapens geschoten. Twee patiënten en twee zusters komen om het leven. Daarnaast zijn er een aantal gewonden.

Vergissing

De schade op het terrein is groot. Het dienstengebouw brandt af en gaat verloren. Het zusterhuis wordt onbewoonbaar. De kogels hebben de daken en muren doorzeefd. Het vermoeden bestaat dat de aanval hoogstwaarschijnlijk een vergissing is geweest.

[Ga terug naar de tijdlijn](#)