

De tuinen van De Kreppel

De Kreppel beschikt over een prachtige parkachtige tuin. Hier is het goed toeven. In de tuin, zo'n 50.000 m² groot, is de rust weldadig.



Cliënten en bezoekers van het zorgcentrum maken gebruik van de grote tuin om een ommetje te

maken, het kleine dierentuintje te bezoeken of om een bezoekje te brengen aan de in de tuin staande bijenkorven. Overal staan banken waar je even kunt uitrusten. Ook zijn enkele fitnessapparaten in de tuin aanwezig. De cliënten kunnen hiervan gebruik maken. Ook voor behandeling, zoals fysiotherapie, maken we gebruik van deze fitnessapparatuur, met name voor de cliënten van de revalidatieafdeling. In de binnentuin beschikken we over een mooie voliëre. Ook altijd een reden om even naar toe te gaan. In de St. Janstuin, gelegen aan de wegzijde – naast het restaurant – is het 's zomers aangenaam verblijven, ook voor voorbijgangers, die een geurig kopje koffie of een lekker ijsje willen gebruiken. De oorspronkelijke bewoners van De Kreppel, de zusters Franciscanessen, beschikken over een afgesloten kloostertuin met vele planten en bomen, die op een of andere manier een relatie hebben met het geloof, zoals bv. kindje op moeders schoot, en judaspenning.